

2 Augustus 2021. Goengahuizen – Grou – Eernewoude - de Veenhoop (31km.)

Een tocht midden in de zomervakantie. Meestal een wat rustigere periode, maar een aantal Kanoniers hadden wel zin een dagje varen.

Startpunt ligt bij Goengahuizen, bij "It Eilân" Een prima kano instapplaats.



We varen naar de Wijde Ee en gaan via de nieuw uitgegraven de Burd naar Grou. Vanuit de boot kijken we daar even wat rond en zetten daarna koers naar het eilandje waar de restanten van restaurant Trijehûs liggen. Hier is het tijd voor een bakje koffie.

Dan door naar "de Alde Feanen". Hier hebben we de mooiste stukjes aan elkaar geregen, wat tot een route kriskras door dit mooie stukje Friesland leidt. Vanaf het noordelijkste puntje van de route werd eerder een kano overdraagplaats aangegeven bij een steiger. Helaas ontbrak die, en even later wordt wel duidelijk, tenminste de instapplaats is een grote drassige ondergrond, dat deze route niet meer onderhouden wordt. Het lijkt wel of dit niet meer tot een kanoroute bestempeld wordt. Jammer want dit deel leid je wel door een heel mooi stukje natuur.



Aangekomen in Eernewoude wordt het tijd voor een visje, maar laat de visboer nou net op maandag gesloten zijn, dan maar een bakje koffie met...

Na de koffie door naar de Hoidamsbrug en de Veenhoop. Via het Grietmansrak en de kromme Ee komen we weer bij ons vertrekpunt. Een mooi dag met gelijk weer wat kilometers op de teller.

Jan