

Tochtverslag De Linde-Tjonger op 12 september

Vanwege het niet doorgaan van de barbecue organiseerde Sjouke, die het gebied als zijn broekzak kent, dit mooie alternatief.

Iedereen kent de Weerribben, maar minder bekend is De Rottige Meenthe dat er vlak boven ligt en veel rustiger is omdat er alleen kano's kunnen komen. Het riviertje de Scheen doorkruist het gebied dat verder omgeven wordt door de Linde, de Helomavaart, de Tjonger en de Kuinder. Dat belooft veel afwisseling en natuurschoon.

We waren met zijn tweeën en laadden de kano's af in een weiland vlakbij Spanga, bekend van de openluchtopera. Na enkele kronkelige watergangen en een overdracht vonden we De Scheene. Enkele kilometers door een oerbos met aan weerszijden stille petgaten en oude mooi opgeknapte arbeidershuisjes. Bij het sluisje koffie gedronken en via de Helomavaart, lang en recht, de bewoonde wereld weer in. Na een klein uurtje linksaf de Tjonger en later de Kuinder op langs

Langelille en Schoterzijl en de prachtige TussenLinde. Bij Kuinre draaide de sluis precies om 13.00 uur voor ons open. Tijd voor de lunch en via de Linde weer terug naar de opstapplaats.

Al met al een zeer geslaagde tocht van 27 km, volgend

jaar weer. Peter Gerritsma