

Rondje "Top en Twel"

Op koningsdag was het guur en nat weer; niet echt geschikt om te varen. Maar via de app-groep vroeg iemand of we dan misschien de zondag na koningsdag wilden varen? En inderdaad, een groepje van vier leden vertrok 's ochtends vanaf de loods voor een rondje Top en Twel.

Het was heerlijk kanoweer. Vrij weinig wind, wat bewolking, maar droog. Na de Sylroede voeren we linksaf, onder de brug de Langwarder Wielen over, en daarna hielden we het bakken bij de Langwarder feart aan. Het was rustig op het meer, er voeren een paar kruisers en er was een SKS-skûtsje aan het trainen.

Na de Langwarder feart staken we het Margrietkanaal over, richting Âld Hof. Wat een mooie wereld daar! De wilgenbosjes zijn in deze tijd van het jaar nog frisgroen, de rietkragen geel-bruin met een onderrand van het jonge groene riet dat opkomt. En dan al die vogels..

We dronken een bakje koffie op de wal van een opvaart richting een boerderij, met op de achtergrond de toren van Hommerts-Jutrijp. Het hele stuk over de Easterwimerts, de Modderige Riid en de Wite Brekken voeren we lekker door, terwijl er ondertussen gezellig gekletst werd.

Daarna ging de tocht over het Ges, het oude veenriviertje dat door de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga loopt. Oftewel: door Top en Twel. Na een pauze op een landje van de Marrekrite voeren we verder over de Modderige Geau en het Joster Feartsje naar Goingaryp. Het was intussen blakstil geworden.. een zeilboot lag op het meer te dobberen, de boeggolf van een sloepje verderop trilde op de horizon. De grijze wolken spiegelde in het water.. Zo mooi!

Over Goingaryp en Broek voeren we terug naar de loods, en net toen we de boten weer in de loods hadden liggen begon het te regenen. Het weer zat vandaag absoluut mee, we hebben heerlijk en heel gezellig gevaren!

Atte.